

Σύντομο βιογραφικό

Ο Νίκος Π. Τερζής γεννήθηκε, από γονείς πρόσωψης από την Ανατολική Ρωμυλία, στο Αιγίνιο Πιερίας. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Φιλολογίας) και συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, του οποίου αναγορεύτηκε Διδάκτωρ. Παράλληλα με τις σπουδές, εργάστηκε επί έξι εξάμηνα στο Erziehungswissenschaftliches Seminar του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης ως «επιστημονικός συνεργάτης».

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1978-1979) και ως ειδικός επιστήμων στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής (1979-1982) έγινε υφηγητής Παιδαγωγικής της ίδιας Σχολής. Το 1984 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το 1988 Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ίδιας Σχολής.

Ανέπτυξε δραστηριότητα σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανταλλαγών φοιτητών και διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής των Βαλκανίων και υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Είχε την επιστημονική ευθύνη για τη ψηφιοποίηση του Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και την κατάρτιση του βιβλιοθηκονομικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Από το 1989 υπήρξε επόπτης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, μέλος του Δ.Σ και πρόεδρος της επί δύο θητείες (1993-1997). Ως πρόεδρος της Εταιρείας ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (Balkan Society for Pedagogy and Education) και από το 1997 έως το 2009 ήταν πρόεδρός της. Ίδρυσε και διηγήθυνε το Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης του Τομέα Παιδαγωγικής και διετέλεσε μέλος Συντακτικής Επιτροπής ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών, καθώς και συνδιευθυντής τριών ελληνόγλωσσων εκδοτικών σειρών και διευθυντής μιας αγγλόφωνης εκδοτικής σειράς.

Ανέλαβε, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας, πολλάκις ευθύνες διοικητικές και διετέλεσε Διευθυντής Τομέα Παιδαγωγικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πρόεδρος

του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, μέλος της Συγκλήτου, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Τμήματος Εκδόσεων του Α.Π.Θ., μέλος του Πενταμελούς και Επταμελούς Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας και εργάστηκε ως μέλος πολλών επιτροπών της Συγκλήτου.

Εργάστηκε επί πολλά έτη για την οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, με έδρα τη Φλώρινα, ενώ υπήρξε και μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης.

Πέραν των αυτοτελών μονογραφιών, δημοσίευσε σημαντικό αριθμό άρθρων, αρκετά από τα οποία στην αγγλική, γερμανική, ιταλική, βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα.

Το έργο του αναγνωρίστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Μάιο του 2007 τιμήθηκε με το αξίωμα του Πρωτονοτάριου.