

Σύντομο βιογραφικό

Η Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου γεννήθηκε στο Σισάνι (ή Σισάνιο) Κοζάνης της επαρχίας Βοΐου. Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε στη Δεσκάτη Γρεβενών και, αργότερα, στην Κομοτηνή, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές. Το 1963 εισήχθη, μετά από εξετάσεις, στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. από όπου αποφοίτησε το 1968 (πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος). Αμέσως μετά τη λήψη του διδακτορικού της διπλώματος αρχίζει να συγκεντρώνει πολύτιμο υλικό για την κατοπινή πρώτη έκδοση της Ελληνικής Παιδαγωγικής Βιβλιογραφίας, ενώ παράλληλα ταξινομεί και συστηματοποιεί τα 600 πρώτα βιβλία της Παιδαγωγικής Βιβλιοθήκης, η οποία αρχίζει από τότε πάλι να λειτουργεί, μετά την εκλογή (1965) του Ανδρέα Μιχαηλίδη-Νουάρου στην έδρα της Παιδαγωγικής, η οποία παρέμεινε κενή ύστερα από την οριστική παραίτηση του Αλέξανδρου Δελμούζου το 1937.

Από τον Δεκέμβριο του 1969 έως τον Απρίλιο του 1971 διορίζεται στη μέση εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. Από το 1971 έως το 1978 υπήρξε βοηθός στην Α' έδρα της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. δίπλα στον Καθηγητή Παιδαγωγικής Ανδρέα Μιχαηλίδη-Νουάρο. Παράλληλα, από το 1976 έως το 1979 φοιτά στο Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ορκίζεται στις 14-3-1979).

Στις 23 Ιουνίου 1983 αναγορεύεται διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893): Κυριότερες τάσεις και προβλήματα – Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη» και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τους καθηγητές: Ανδρέα Μιχαηλίδη-Νουάρο (επόπτη), Χρήστο Πατρινέλη και Παναγιώτη Ξωχέλη. Το 1983 εκλέγεται στη βαθμίδα του λέκτορα. Το 1989 εκλέγεται στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, το 1998 στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και το 2006 στη βαθμίδα του καθηγητή με αντικείμενο «Ιστορική Παιδαγωγική και η διάσταση του φύλου». Αφυπηρέτησε την 31η Αυγούστου 2012 μετά από 42 χρόνια υπηρεσίας στη δευτεροβάθμια (1969-1971) και τριτοβάθμια εκπαίδευση (1971-1983 βοηθός, 1983-2012 μέλος ΔΕΠ). Η πρυτανεία του Α.Π.Θ., μετά από ομόφωνη πρόταση του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, της απένειμε τον τίτλο της Ομότιμης Καθηγήτριας του Δεκέμβριο του 2012.

Γιστερα από δικές της πρωτοβουλίες και συστηματικές προσπάθειες, σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Βασιλική Δεληγγιάννη-Κουιμτζή, λειτουργησε από το 2003 έως το 2010 το

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών [Συνεργαζόμενα Τμήματα: Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επισπεύδον Τμήμα) και Ψυχολογίας Α.Π.Θ.] με τίτλο: «Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ιστορίας των Φύλων», του οποίου υπήρξε Επιστημονικώς υπεύθυνη. Συμμετείχε, επίσης, στο Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου Α.Π.Θ. και στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (εξ αποστάσεως).

Έχει οργανώσει πολλά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιμεληθεί την έκδοση των πρακτικών. Είχε αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη ή τη συνυπευθυνότητα δέκα πέντε ερευνητικών προγραμμάτων, επτά προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και πέντε προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων – καινοτομικά.

Διετέλεσε διευθύντρια του Τομέα Παιδαγωγικής, εκπρόσωπος του Τμήματος στη Σύγκλητο, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προπτυχιακού Προγράμματος για το Φύλο του Α.Π.Θ., μέλος της Ομάδας Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., της Ομάδας εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το πρόγραμμα Equal, της Επιστημονικής Επιτροπής για προγράμματα του Κ.Ε.Θ.Ι., της Επιστημονικής Επιτροπής για το πρόγραμμα Σ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας για τα Μουσεία Εκπαιδευτικής Ιστορίας, μέλος των Θεματικών Δικτύων «ΕΥΡΩΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» και «Φ[Υ]ΛΙΚΑ» της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ε.Ι.Ε.), της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε.), της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (Β.Ε.Π.Ε.), του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Φίλων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος», του Ελληνικού- Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.). Τέλος, υπήρξε υπεύθυνη του «Κέντρου Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την εκπαίδευση και το φύλο» στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (από το 2004 έως το 2012) και του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, του οποίου υπήρξε συνιδρύτρια (από το 1992) με τον ομότιμο καθηγητή Νίκο Π. Τερζή.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 μελέτες και άρθρα που σχετίζονται με την ιστορία της εκπαίδευσης και με τη διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση.